



# Pareltjes

met informatie over de geschiedenis van Rossum;  
verspreiding onder meer via de website van de Dorpsraad Rossum  
pareltjesrossum@gmail.com

nummer 31, januari 2024

---

## De Bommelerwaardcup, een evenement voor leden van de gymclub TRIOS



De Bommelerwaardcup in De Kreek (foto Olaf Smit)

In 1963 werd in Rossum TRIOS opgericht. De vereniging had leden uit Rossum, Hurwenen en Heerewaarden. De naam verwijst daarnaar: 'trio' staat voor 'drie' en 's' voor sport. Aanvankelijk richtte de vereniging zich op gymnastiek, voor jongeren en ouderen, en op volleybal en badminton. In 1990 is TRIOS allengs uitgegroeid tot een bloeiende vereniging. Het is op dat moment qua ledenaantal de grootste vereniging in de gemeente Rossum. In de drie dorpen zijn vooral de gymnastieklessen voor de jeugd in trek. Veel kinderen in de basisschoolleeftijd zijn lid. De intentie van de vereniging is gymnastiek voor veel kinderen mogelijk te maken, wat onder meer wordt bereikt door de contributies zo laag mogelijk te houden. De populariteit van gymnastiek voor de jeugd in verenigingsverband was groot, maar er waren ook grote groepen met

volwassen damesleden. Daarnaast nam men nieuwe initiatieven. Er waren bijvoorbeeld jongensgroepen in verschillende leeftijds-categorieën, er was voor meisjes een speciale groep waarin beweging en muziek centraal stond ('jazzdance') en men begon met een zeer succesvolle peutergroep ('ouder en peuter'). Ook werd er een afdeling turnen voor meisjes opgericht. Een en ander kon natuurlijk alleen plaats vinden dank zij een enthousiast en deskundig team van leidsters en leiders die de gymlessen verzorgden.

In 1990 namen TRIOS met enkele andere gymverenigingen uit de Bommelerwaard een nieuw initiatief, dat van belang was voor de promotie van de gymnsport. Alle verenigingen in de streek werden uitgenodigd om gezamenlijk een feest-

lijke sportdag te organiseren waarin gymnastiek centraal zou staan. Behalve TRIOS namen hier ook de gymclubs uit Kerkdriel, Ammerzoden, Haaften, Hedel en Zaltbommel aan deel. Alles onder de titel 'de Bommelerwaardcup'. Ieder kind van de organiserende verenigingen kon eraan mee doen. Bewust werd niet gekozen voor een dag voor turnsters die gymnastiek op hoger niveau doen. 'We hebben op deze dag niet de prestatiegerichte gymnastiek op het oog', zeiden de initiatiefnemers, 'Het moet een feest zijn voor alle leden van de gymnastiekverenigingen die meedoen.' Deze 'feestdag' werd sindsdien elk

jaar in De Kreek in Kerkdriel gehouden, vrijwel elk jaar weer, met veel belangstellenden op de tribune. Meestal natuurlijk ouders, opa's en oma's, maar ook wel anderen met belangstelling voor het sportieve evenement. 'Het gaat erom dat het gymfeest laagdrempelig is'. Er werd geen entreegeld geheven. De leiding van dit gebeuren was jarenlang in handen van de voorzitter van de gymclub van Kerkdriel. Dit evenement is in al die jaren die volgden uitgegroeid tot een vaste feestdag voor de gymnastiek-minnende jeugd. In 2023 vond de Bommelerwaardcup overigens voor de 30-ste keer plaats.

### **Annie, kleindochter van Dhilia de mutsenwasser**

We besteden in dit Parelkje aandacht aan het leven van Annie Brands, geboren in 1935. Ze groeide op in het buitengebied van Hurwenen, dat 'De Drie Violen' werd genoemd. Die naam verwijst naar de drie boerderijen die er stonden: die van de families Brands, Sterk en Jonkerman. Het gehucht 'De Drie Violen' lag aan de Schoffesteeg, dat de grens vormde tussen de gemeenten Rossum en Hurwenen. Tegenwoordig heet die straat Schoofbandweg. De familie Brands had er een klein boerderijtje aan de Hurnse kant van de straat. Annie was de jongste in het gezin met negen kinderen. Ze hadden thuis enkele koeien en geiten en een paar varkens. Haar vader had zijn vaste werk op de steenoven in Rossum. Annie stond ook wel bekend met haar bijnaam: Annie van Tonia van Dhilia de mutsenwasser. De uitleg van die bijnaam is eenvoudig: haar moeder heette Tonia en haar oma Dhilia. Haar grootmoeder waste, plooid, stijfde en streek de mutsen voor andere vrouwen.



Vrouwen uit de omtrek - velen in die tijd nog in klederdracht - brachten hun mutsen naar Dhilia, om ze later gewassen, geplooid en gesteven terug te krijgen. Dhilia had nog een bijnaam: 'Diel van 't Boardjes'. Op de foto zien we haar zitten, ook in klederdracht.

Annie bezocht de katholieke school in Rossum. Dat was van huis af een heel eind lopen. Ze liep er elke dag heen, op klompen. Die klompen werden gekocht bij Gerrit Vervoort aan de Maasdijk. Klompen waren toen voor veel mensen - ook voor kinderen - het dagelijkse schoeisel. De kap brak er wel eens af, dan werd die gerepareerd met een leren bandje, soms ook wel met een stukje fietsband. Dan kon je er weer een tijdje mee toe. Als Annie naar school ging, liep ze eerst de Schoffesteeg uit tot ze bij 'de put' kwam. Die was bij de boerderij op de hoek van de Hurwenensche straat en de Middelweg. Daar troffen de schoolgaande kinderen dan de andere kinderen uit het Veld, om samen door de Breesteeg verder naar de school in de Kerkstraat te lopen.